

12de uur – van 4u tot 5u

Jezus is overgeleverd aan de willekeur van de soldaten.

O mijn lieve Jezus, ***U hebt een eindeloos geduld!***

- Wat kunnen we van zulke barbaarse mensen verwachten?

Ik zie dat uw vijanden met U spotten.

U weent zoveel tranen voor onze redding.

En deze mensen bedekken uw mooi gelaat met spuug zodat het Licht van uw mooie ogen minder zichtbaar is.

En omdat zij de schittering van uw goddelijke Blikken niet kunnen verdragen, bedekken zij uw ogen met nog meer spuug.(...)

Maar ze kunnen de schittering van uw Goddelijke Majesteit niet doen verdwijnen.

En uw oneindige Zachtheid wordt steeds meer zichtbaar!

... ***U zegt geen woord om Uzelf te verdedigen.***

U bent in de handen van deze soldaten als een vuile vod waarmee zij kunnen doen wat zij willen. Zij werpen U op de grond en met een helse woede vertrappelen zij U (...) Het is zo erg dat ook ik bang ben dat U zal sterven onder die wrede voeten.